

Peru-Bolivia 14/4- 5/5 19.

Netop hjemvendt fra en rigtig god, spændende og veltilrettelagt tur, af Thea Lauridsen, Toftlund i samarbejde med Perudina Travel, hvor Marilu, født og opvokset i Peru, nu bosat i Danmark, var guide. Et godt makkerpar til at løse spørgsmål på dansk og spansk.

Derudover var der lokale guider ved de forskellige attraktioner, så vi blev orienteret om den spændende kultur gennem tiderne, fra Tiwanaku, panku til inkatiden.

Turen startede i Lima, en stor og moderne by, hvor de fleste går vestligt klædt, i modsætning til det vi senere oplevede på landet. Derefter bevægede vi os opad i højlandet, resten af tiden befandt vi os i 3400-4000m. O.h. En enkelt i selskabet fik symptomer på højdesyge, da vi skulle over et pas som lå i godt 4900m. O.H., men efter 1 døgn, havde kroppen vænnet sig til forholdene. Jeg tror at alle kunne mærke det på vejtrækningen.

Naturen er fantastisk med høje bjergtoppe med sne på, græssende lamaer på markerne, lokale folk i deres flotte farverige nationale dragter. Verdens tungeste flyvende fugl, kondoren, så vi en morgen i Colca Canyon, der var rigtig mange som fløj tæt over vore hoveder og vi fornemmede, at den har et kæmpe vingefang.

Homestay i en lille landsby ved Titicacasøen, hvor alle har lidt jord, som dyrkes

1-2 køer, høns og får. Alt markarbejde foregår ved håndkraft, vi hjalp lidt til med at tage kartofler op, da det var høsttid nu. Kornet skæres med en krum kniv.

Vi hjalp også med tilberedning af maden, alt er avlet på marken, økologisk og lavet fra bunden af, og det smagte godt.

Vi prøvede også den andiske påklædning og deltog i dans søndag eftermiddag.

Familierne tjener lidt penge på at lave homestay.

En afstikker til La Paz et par dage, hvor vi bl. a. tog en tur med det offentlige transportmiddel, svævebanen, som der er 10 forskellige linier af, en god løsning i en by som ligger i 3800 m. højde, og hvor man ikke kan grave ned til en metro.

Tilbage i Peru til Cusco, hvor der er mange turister, men en smuk by med mange bygninger fra den spanske kolonitid. Og mange butikker og gadehandlere, som sælger deres varer.

Vi besøgte en form for SFO, hvor ca. 90 børn kom efter skoletid, drevet på frivillig basis, udover lokale kommer der en del unge fra udlandet og arbejder 5-6 uger, frivilligt, p.t. var der 2 unge fra Danmark.

For at komme til det sidste homestay, måtte vi gå ca. 1 km til fods, men lamaerne bar bagagen.

Der smagte vi også noget så eksotisk som marsvin, de smagte udmærket.

Dog har jeg det lidt svært ved, at marsvinene løber rundt på gulvet i husets eneste rum, hvor man både laver mad og sover.

Vi boede i små huse med et værelse og brusebad og toilet, hver fik en varmedunk med til sengen. Der var ingen varme på værelset og varmt vandsbeholderen var ikke blevet tændt, nogle trodsede det og tog koldt bad. Selv kan jeg godt undvære et bad i 20 timer.

De viste også hvordan de spinder deres uld, farver det og væver eller strikker forskellige ting, som de så kan sælge og tjene lidt, deres timeløn er ikke høj.

Machu Picchu var absolut et af turens højdepunkter, utroligt hvad man kunne bygge for så mange år siden, og en flot tur med toget oveni.

Et lille udpluk af en fantastisk god tur til Sydamerika, med gode rejsefæller.

Doris Klockmann